

KORTE KATCITATEN



"Zelfs de kleinste katachtige is een meesterwerk van de natuur."

Leonardo da Vinci

"Elke kattenhater wordt herboren als muis."

Onbekende auteur

"Je hoeft alleen maar van richting te veranderen,' zei de kat tegen de muis, en at hem op." **Franz Kafka**

"Katten landen altijd op hun pootjes."

Frans gezegde

"Katten beschouwen niemand die niet kan miauwen als welbespraakt."

Marie Ebner-Eschenbach

"Als katten vleugels hadden, zouden mussen zeldzame vogels zijn."

Duits spreekwoord