

GRAPPIGE KATCITATEN EN GEZEGDEN

"Als ik met mijn kat speel, hoe kan ik er dan zeker van zijn dat zij niet met mij speelt?"

Michel de Montaigne

"Het leuke aan katten is hun eindeloze variëteit. Je kunt een kat kiezen die past bij bijna elke inrichting, inkomen, persoonlijkheid, stemming. Maar onder de vacht schuilt nog steeds, in wezen onveranderd, een van 's werelds vrije zielen."

Eric Gurney

"Zoals iedereen die langere tijd in de buurt van een kat is geweest het weet, hebben katten een enorm geduld met de beperkingen van de menselijke geest."

Cleveland Amory

"God schiep de kat zodat de mens een tijger zou hebben om thuis te aaien."

Victor Hugo

"Als je niet langer het luiste wezen in huis wilt zijn, neem dan een kat!"

Onbekende auteur

